

HISTORIK

FÖR

VISSEFJÄRDA
BRANDKÅR

1936-1996



HISTORIK 1936-1996

Året 1936 var byggen drabbad av många storbränder, och brandförsvaret var mycket dåligt. Handbrandsprutor som liknade en cykelpump och små assurranssprutor som pumpades för hand, var ej tillräckliga vid en olycka.

Då kom förslag om att bilda en brandkår i Vissefjärda stationssamhälle. Den drivande kraften var den välkände och aktade stenhuggaren Gunnar Karlsson. Han sammankallade till möte i Vissefjärda kommunsal den 2 februari 1936 för att möjligt bilda en frivillig brandkår.

Ur protokollet kan vi läsa följande:

Sammanträdet öppnades av Gunnar Karlsson Vissefjärda som redogjorde för syftet med mötet samt hälsade de närvarande välkomna. En särskild välkomst hälsning riktades till brandcheferna i Kalmar och Emmaboda, vilka välvilligt ställt sig till förfogande.

På förslag av godsägare Carl Andersson Kyrkeby, beslöt de närvarande enhälligt att bilda en brandskyddsförening, samt att en interimstyrelse skulle taga frågan om hand och inom en kort tid åter sammankalla föreningen och inkomma med förslag till stadgar. Till interimstyrelse valdes följande fem personer:

Godsägare Carl Andersson Kyrkeby,
källarmästare Gustav Andersson Vissefjärda,
stenarbetare Gunnar Karlsson Målartorp,
chaufför Albert Johansson Vissefjärda samt
lantbrukaren Gustav Johansson Fiddekulla.
Sekreterare vid detta möte var Karl Karlman.

Interimstyrelsen kallade till möte med Vissefjärdas brandskyddsförening söndagen den 23 februari 1936.

Där förrättades val till styrelse, som fick följande sammansättning:

Ordförande Carl Andersson Kyrkeby,
vice ordförande Gustav Andersson Vissefjärda.
Övriga ledamöter i styrelsen blev Gustav
Johansson Fiddekulla och Karl Karlman
Bromboda.

Till brandchef valdes Gunnar Karlsson och till vice brandchef Albert Björnbom.

Den 3 mars 1936 enades styrelsen om att inköpa en motorspruta för 4300 kronor samt 600 meter slang, grenrör och strålrör, 3 st brandlurar med skåp, brand-manskapsutrustning, räddningsattiraljer tillsammans 8150 kronor.

Den 2 juni meddelade ordförande att brandstodsbolaget Södra och Norra härads brandstodsbolag skänkt 500 kronor var samt brandstodsbolaget Kalmar läns fastland också skänkt 500 kronor. Karlskrona Järnväg 100 kronor Vissefjärda kommun 500 kronor Vissefjärda ömsesidiga brandförsäkringsförening skänkt 2040 kronor. Styrelsen beslöt även att upptaga ett lån i Vissefjärda sparbank på 2000 kronor.

Den 3 oktober 1936 beslöts att gräva en brandbrunn i Fiddekulla till ett pris av 200 kronor. Brandchef Gunnar Karlsson hade fått lov att disponera gamla bryggeriet gratis av bryggare Viktor Johansson för att där få förvara brandredskapen.

Den 29 januari 1937 beslöts att teckna försäkran vid olycksfall för brandmännen. Ersättningen skulle vara 3 kronor per dag, vid olycksfall med dödlig utgång 3000 kronor.



Den 2 oktober 1938 träffades överenskommelse att få bygga Brandstation på Vissefjärda Mejeris tomt. En bil Ford Lincoln inköptes från Helmer Dahlströms för 500 kronor, som byggdes om till brandbil. Den var öppen med långt säte på varje sida med plats för fem brandmän.
Var det regnväder så var brandmännen genomvåta när de kom fram till brandplatsen.
Brandslangarna var placerade mellan de båda sidosätena.

Följande personer ingick i första kåren:
Brandchef Gunnar Karlsson Björkhyddan
Vice brandchef Albert Björnbom
Oskar Karlsson Engsberg
Ture Ottosson Storegården
Gunnar Karlsson (Wisbrant)
Linus Petersson (murare)
Hermes Björnbom
Lennart Magnusson
Albert Johansson
Hugo Welanders
Gunnar Karlsson (slaktare)
Gösta Ekström
Ture Karlsson (lantbrevbärare)
Oskar Svensson
Einar Karlsson
Albin Franzén
Gunnar Lindahl
Gustav Andersson
C.H Svensson
Charles Karlsson

Den 29 oktober beslutades om att bygga en brandstation och att antaga ett anbud av Byggmästare Gunnar Karlsson (Wisbrant) för en summa av 3725 kronor.

Den 6 augusti 1939 framkom förslag om att inköpa stövlar , rockar samt hjälmar till brandmännen. Förslaget bordlades för vidare utredning.

1940 den 5 mars beslöts göra en hemställan till brandmännen att avstå en del av sitt arvode från de utryckningar, på grund av eldsvådor under år 1939. Till förmån för inköp av personlig utrustning.

1944 var det första året som brandmännen fick någon ersättning för utryckning vid eldsvådor, nämligen 227 kronor att delas på 10 man.

1945 fick brandmännen 221 kronor för bränder och övningar.

1946 blev ersättningen 754 kronor för brandövningar samt 3 bränder.

1947 blev ersättningen 1511:50 för 9 st utryckningar, livräddning av en häst i Kammarbo samt brand i Emmaboda.

1948 blev ersättningen 1054 kronor

1949 blev ersättningen 1467 kronor.

Här slutar de kassaböcker och protokoll som jag tagit del av.

Protokoll den 21 december 1949 meddelades att föreningens verksamhet kommer att upphöra vid årsskiftet och att Vissefjärda kommun svarar för brandväsendet.

År 1950 blev brandförsvaret kommunalt i Vissefjärda och Brandskyddsföreningen upphör Albert Björnbom avgår och ny brandchef blir Gunnar Lindahl.



Första kåren 1936 f.v: Oskas Svensson Gunnar Karlsson
Einar Karlsson, Albert Björnbom, Gunnar (tre-två) Karlsson
Ture Magnusson, Ture Karlsson, Albert Johansson,
Hermes Björnbom.

1951 storbrand i bostadsbyggnaden hos Cullins i Kulla.

1952 brandtillbud Vissefjärda stora hotell.

1953 Chevrolet med 800 liter vatten och frontpump ersätter den öppna Lincoln. Två personer omkommer i en häftig brand i Bromboda.

1954 gräver kommunen brandbrunnar och dammar i Krukö, Stolpabäck, Klippingsbo, Hult och Medlen.

1955 åtta utryckningar. Bland annat storbrand i Stenbergs guteri. Fin insats belönades med brandstodsbolagens förtjänstplaket till deltagande kårer. Affären i Krukö eldhärjades.

1956 brandkåren firar 20-års jubileum. Guldmedalj utdelas till Gunnar Karlsson och Gunnar Lindahl. Silvermedalj till Hermes Björnbom, Gösta Ekström, Albin Franzén och Oskar Svensson.

1957 alarmeringen som tidigare skötts internt genom tyfon på Vissefjärda hotell, flyttas till fjärralarmering från Växjö brandkår. Två utryckningar detta år.

1958 nya brandstationen klar. Den gamla rivs.
Endast smärre bränder och soteldar förekom .
16 brandposter anlades i samhället. Brandbrunnar
i Parismåla, Bockabo, Krukö och Båldön
byggdes.

1959 torrt år med svåra bränder. Skogsbrand
utbröt samtidigt i Förlångsö och Klippingsbo.
Uthusbrand i Hult samtidigt som husbrand utbröt
i Pellamåla. Stolpabäck affär eldhärjas, men den
största branden i kårens historia var den stora
mossbranden i Lindås.

1960 nio utryckningar. Vammars lådfabrik och
Hammargrens hus brann ner.

1961 tre utryckningar för brand. Sidlandsmåla
skola var en av dessa.

1962 Stolpabäcks snickerifabrik brann ner till
grunden en vinternatt i -27 graders kyla.

1963 Nybro brandkår blir alarmeringscentral.
Inga större bränder kan nämnas.

1964 Gunnar Lindahl avgår som brandchef, han
ersätts av Åke Svensson som fortfarande är chef
för kåren. Mycket torr sommar, kåren hade sex
utryckningar på nio dagar. Tankbilen gick hela
hösten med vatten till torra brunnar. Sammanlagt
19 utryckningar.

1965 två nya motorsprutor en Albin 900 och en Albin 200 bärbar , samt två bärbara radioapparater inköptes. Uthus inerhållande höns hus brann ner i Medlen.

1966 året började med en storbrand trettondagsafton, då Vissefjärda ordenshus brinner ner till grunden i -24 graders kyla. Elva utryckningar detta år.

1967 endast två utryckningar, skogsbrand i Medlen och Hyltan. Radioapparater installeras i bilarna.

1968 ny släckbil International med 2500 liter vatten levereras,brandstationen utbyggd med lektions och tvättrum. Nio bränder bland annat, bostadshus i Båldön, tapetfabriken i Emmaboda, ladugård i bungemåla, stor skogsbrand i Torsjö, bostadshus i Frostensmåla.

1969 Vissefjärda tillhör Emmaboda kommun . Brandchef för kommunen är Evald Johansson Emmaboda. Ny motorspruta Albin 900 levereras. Riksbrandsinspektör Sven Hultkvist och länsbrandsinspektör Einar Molander kom oanmälada på visitation av brandstation och matrial. Tio utryckningar , nämnas kan två ladugårdsbränder i Hulan, vindsbrand i Bungemåla samt skogsbrand i Torsjö.

1970 tolv utryckningar, Gajemåla slöjdfabrik brann ner till grunden, men vi räddade boningshuset som låg endast ett fåtal meter ifrån. Av övriga bränder kan nämnas Elekro radio i Emmaboda, och justerverket i Kyrkeby.

1971 oro inom kåren, förslag att minska till tolv man med tjänstgöring var tredje vecka. Kommunstyrelsebeslut redan taget när fullmäktige ändra detta och vi får fortsätta som förut. Rune Hallberg anställs som brandchef på heltid.

1972 sex utryckningar, bland annat häftig skogsbrand i Sidlandsmåla.

1973 ny jeep med skogsbrandskärra levereras, och den gamla Chevroleten skrotas. Tretton utryckningar bland annat en tankbil med 8000 liter eldningsolja tog eld i Bredasjö.

1974 larm om livräddning av häst just när brandchefen Rune Hallberg skulle börja en övning om livräddning. Femton utryckningar. En tunna fenol hittades i kyrkviken. Från juli detta år ingår även räddningstjänst i kårens uppdrag.

1975 tjugo utryckningar, nämns kan gjuteriet på Flygt, skogsbrand i Torsjö samt svår livräddning av häst som ramlat ner i en brunn.

1976 telefonlarm installeras . Utryckningarna var femton till antalet, nämnas kan bostadshus i Ebbamåla och bostadshus i Vissefjärda, det sista räddades tack vare en snabb insats.

1977 tio utryckningar, den största var Piggsmåla sågverk.

1978 sjutton utryckningar bland annat bostadshus i Stolpabäck.

1979 nya radioapparater installeras i bilarna. tolv utryckningar, mangårdsbyggnaden i Slott brinner ner i ett våldsamt åskväder.

1980 tolv utryckningar, nämnas kan bostadshus i Klippingsbo som brann men räddades genom kraftfull insats.

1981 även detta år hade tolv utryckningar. Allvarlig brand i såghuset på Geijerträ, samt Troxhult träindustri brann ner till grunden.

1982 nio utryckningar, ingen större.

1983 vi bidrog med både personal och material till den stora skogsbranden i Högsby, där vi hade ett område att släcka. Utryckningarna var sju till antalet.

1984 tio utryckningar, ladugård i Målatorp eldhärjades men räddades.

1985 fyra uttryckningar, bland annat Konga toffelfabrik. Den räddades tack vare en snabb insats från kåren.

1986 den största branden detta år var när bostadshus, ladugård samt skog brann i Björnabyggen. Spånmagasinet över hyvleriet på Verda träindustri brann när vi hade övning, brandchef Hallberg var den som upptäckte branden.



I rödaste rippet...

VISSEFJÄRDA. Brandkåren i Vissefjärda hade övning och genomgång av nya brandlagen. Brandchefen Rune Hallberg kastade ett getöga genom fönstret i kurslokalen. Han hajade till, ty mitt emot stod ett hus i ljusan låga. Men eftersom hela kåren fanns på plats blev det uttryckning i rödaste rippet. Rena riktsrekordet. Efter bara några sekunder gick stora sprutan för fullt!..

1987 åtta uttryckningar, nämnas kan ROSU automatsvarvning, och Fridlunds såg i Risingen.

1988 sju uttryckningar, inga större tillbud.

1989 tjugooåttio uttryckningar därav trafikolyckor, gräsbränder och fyra husbränder.

1990 trettiofyra utryckningar, ett år där värmen förorsakade många gräs och skogsbränder. Det var tre husbränder. Den största branden var ladugårdsbranden på Udden där ca trettio djur innebrändes. Vi var även och jobbade med den stora skogsbranden i Kosta.

1991 arton utryckningar. ytterligare ett år där värmen förorsakade många gräs och skogsbränder. Husbränder detta år var endast två. För första gången medverkade vi i Kalmar Läns brandkårstävling för deltidskårer, som var förlagd i Mönsterås.

1992 nitton utryckningar, därav gräsbränder, trafikolyckor och tre husbränder. Brandkårstävlingen var förlagd till Hultsfred.

1993 tjugotre utryckningar, ett år där trafikolyckorna var det stora antalet. Även fyra hus eldhärjades. Ålem var samlingsplatsen för brandkårstävlingen.

1994 tjugotre utryckningar, husbränder har varit fem till antalet och de största har varit ett boningshus i Hökamåla samt en ladugårdsbrand i Trollamåla. Vi har även stöttat upp Holmsjö brandkår med vatten resurser. Oskarshamn fick den stora äran att engagera den berömda stortävlingen för Kalmar läns brandmän.

1995 arton utryckningar, två husbränder, utöver detta har det varit jämt fördelat mellan trafikolyckor, soteldar, gräs och skogsbränder. Brandkårstävlingen var förlagd i den nordligaste delen av Kalmar Län nämligen Gamleby.

1996 året har varit relativt lugnt hittills. Det största tillbudet har varit ett boningshus på Lindön. Kåren gjorde sin bästa placering någonsin i Kalmar läns brandkårstävling, vilket blev en hedrande åttonde plats. Tävlingen avgjordes i Rumskulia.



Nu har vi tittat tillbaka 60 år det intresanta är ändå att titta framåt. Vi är en bra fungerande station med fyra grupper. Varje grupp består av en brandförman samt tre brandmän, med vakt var fjärde vecka.

Vår bilpark består av en släckbil med 3000 liter vatten, tankbil med 8000 liter vatten samt en Wolksvagen pick-up

I dag är alla kommunens stationer sammanslagna till en enda brandmannaklubb, detta tycker vi är positivt.

Brandförsvaret i kommunen har fungerat mycket bra och det fina kamratskapet som finns mellan kårerna i kommunen hoppas vi skall bestå även i fortsättningen.

Till sist vill vi tacka alla som stöttat kåren under dessa 60 år.